



## Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

**NSDAP/AO : PO Box 6414**

**Lincoln NE 68506 USA**

**[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)**

#1088

20.01.2024 (135)

**Michael Kühnen**

# Η δεύτερη επανάσταση Τόμος Ι: Πίστη και αγώνας

**Μέρος 1**

**ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
του Christian Worch**

Γνώρισα τον Michael Kühnen το καλοκαίρι του 1977 κατά τη διάρκεια ενός αγώνα δρόμου με την κομμούνια. Ακόμα και σε αυτή την πρώτη συνάντηση, που ήταν σύντομη λόγω των συνθηκών, αυτός και οι σύντροφοι της λέσχης αναψυχής Hansa, της οποίας ηγείτο, μου έκαναν την καλύτερη δυνατή εντύπωση. Δεν πέρασε πολύς καιρός μέχρι να εγκαταλείψω το NPD και να τεθώ στη διάθεση του Michael Kühnen ως μέλος του νέου κόμματος που σχεδίαζε.

Το φθινόπωρο του 1977, το **AKTIONSFRONT NATIONALER SOZIALISTEN** ιδρύθηκε από τον Michael Kühnen. Μέσα σε λίγους μήνες γίναμε γνωστοί πέρα από τα σύνορα της Δυτικής Γερμανίας. Το πρόγραμμα που σχεδίασε ο Michael Kühnen και η ιδέα μιας ανοιχτής, προκλητικής εμφάνισης αποδείχθηκαν εξαιρετικά. Ήμασταν μόνο μια μικρή ομάδα νέων και αυτοθυσιαζόμενων ιδεαλιστών, χωρίς καμία υποστήριξη, χωρίς διασυνδέσεις, χωρίς επιρροή και χωρίς οικονομική στήριξη. Αλλά δεν πτοηθήκαμε και είχαμε επιτυχία. Για πρώτη φορά, οι εχθροί μας αναγκάστηκαν να λάβουν γνώση της

ύπαρξης οργανωμένων και κυρίως νεαρών εθνικοσοσιαλιστών. Ως αναπληρωτής του Michael Kühnen, ήμουν παρών σχεδόν σε όλες τις δράσεις. Επιπλέον, συνεργαζόμουν στενά μαζί του σε όλα τα οργανωτικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τον γνώρισα και τον εκτίμησα ως άνθρωπο, ως σύντροφο και ως πολιτικό ηγέτη.

Κανείς δεν μπορούσε να τον ανταγωνιστεί:

Με την πλήρη αφοσίωσή του και την προθυμία του να κάνει θυσίες, με το πολιτικό του όραμα, την τακτική και στρατηγική του αίσθηση. Αλλά πάνω απ' όλα με ένα χάρισμα που προσέλκυε κυρίως νέους ακτιβιστές. Είναι ένας άνθρωπος με ευρεία μόρφωση, αποφασιστικός, επίμονος και θαρραλέος, εξαιρετικός ομιλητής και οργανωτής. Είναι ένας άνθρωπος που δεν διεκδίκησε την ηγεσία από εγωισμό ή έπαρση, αλλά του την επέβαλαν οι σύντροφοί του και την αποδέχτηκε γιατί ξέρουμε, όπως και ο ίδιος, ότι ήταν και είναι ο καλύτερος άνθρωπος γι' αυτήν.

Μετά τη σύλληψή του, το καλοκαίρι του 1978, μπόρεσα να ηγηθώ της SNE για ενάμιση ακόμη χρόνο, μέχρι να συλληφθώ κι εγώ. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής μας, το πολιτικό κλίμα άλλαξε. Οι διώξεις έγιναν εντονότερες και ως αποτέλεσμα πολλές ομάδες διαλύθηκαν. Όμως το πνευματικό κλίμα, η προθυμία των νέων κυρίως ανθρώπων να υπερασπιστούν την παλιά και συνάμα αιώνια νέα ιδέα βελτιώθηκε. Ήταν σαν η μοίρα να έπαιρνε μια ανάσα:

Να περιμένουμε την απελευθέρωση του Michael Kühnen.

Τον Δεκέμβριο του 1982 είχε έρθει η ώρα και από τότε τα πράγματα πήγαιναν από το ένα σημείο στο άλλο. Ακολούθησε η έκκληση της Φρανκφούρτης και η ένωση με τους **ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ**. Ακολούθησαν συγκλονιστικές δημόσιες συγκεντρώσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν ευρέως ακόμη και στο εξωτερικό. Ακολούθησε η ενοποίηση όλων των σημαντικών εθνικοσοσιαλιστικών δυνάμεων σε μια ενιαία οργάνωση. Από τον Μάρτιο και μετά, μπόρεσα κι εγώ να λάβω και πάλι ενεργό μέρος σε αυτό. Ως άνθρωπος από το άμεσο περιβάλλον του Michael Kühnen, γνωρίζω πολύ καλά πόσο δύσκολο ήταν το έργο μας. Υπήρχε έλλειψη οχημάτων, τυπογραφικών μηχανών και άλλου τεχνικού εξοπλισμού, χώρων συνάντησης και συνδέσεων. Οι κρατικές διώξεις εναλλάσσονταν με την τρομοκρατία από την κομμούνια. Μόνο τους πρώτους έξι μήνες του 1983, υπήρξαν συνολικά τρεις επιθέσεις εναντίον του Michael Kühnen. Και η συνεχής έλλειψη χρημάτων ήταν ιδιαίτερα καταθλιπτική. Περισσότερες από μία φορές πηγαίναμε σε μια συγκέντρωση και δεν ξέραμε καν αν θα υπήρχε αρκετή βενζίνη για το ταξίδι της επιστροφής.

Αλλά όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορούσαν να αποθαρρύνουν τον Michael Kühnen. Τον ενίσχυσαν μόνο στην αποφασιστικότητα και τη δέσμευσή του. Ήταν

η κινητήρια δύναμη, ο κινητήρας που ώθησε τους συντρόφους σε ολοένα και νέες δράσεις και τους οδήγησε στην επιτυχία.

Παρόλο που σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος δεν είχαμε περισσότερα από 270 μέλη, η ANS/NA και όλες οι θυγατρικές της οργανώσεις απαγορεύτηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 1983. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία του δυτικογερμανικού συνιστώντος κρατιδίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η απαγόρευση οργανώσεων ήταν αναποτελεσματική. Ο ίδιος ο Michael Kühnen δήλωσε στους συντρόφους και στους εκπροσώπους του Τύπου την ημέρα της απαγόρευσης:

*"Μας απαγορεύεται. Και λοιπόν; Sieg Heil!"*

Η κοινότητα που είχε δημιουργηθεί μέσα από ένα χρόνο αγώνα και θυσίας δεν μπορούσε απλά να απαγορευτεί. Οι οργανώσεις μπορούν να διαλυθούν, αλλά οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν γι' αυτές παραμένουν. Και το σπουδαίο συναίσθημα ότι εργάστηκαν για έναν κοινό σκοπό υπό μια ενιαία ηγεσία, αυτό επίσης παρέμεινε.

Μετά από λίγους μόνο μήνες, κορυφαίοι δυτικογερμανικοί πολιτικοί αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι είχαν καταφέρει πλήγμα με την απαγόρευση. Η αντίδραση ήταν η αύξηση της κρατικής τρομοκρατίας κατά του Michael Kühnen. Έγιναν ξανά έρευνες εναντίον του, σύρθηκε ενώπιον των δικαστηρίων, συνελήφθη από την αστυνομία σε κάθε δυνατή ευκαιρία με τις πιο απίθανες προφάσεις. Γνωρίζαμε ότι δεν θα αργούσε να εξαφανιστεί και πάλι ο Michael Kühnen πίσω από τα κάγκελα και τα τείχη μιας δημοκρατικής φυλακής της γνώμης. Το ήξερε επίσης αυτό, ήταν προετοιμασμένος και έτοιμος γι' αυτό. Οι οργανωμένοι Γερμανοί εθνικοσοσιαλιστές υποστηρίζουν αταλάντευτα τον Michael Kühnen. Αυτό και μόνο αποδεικνύει τη χαρισματική αύρα που έχει ο Michael Kühnen, το βαθμό στον οποίο απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των οπαδών του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα παραμείνει έτσι. Ο Michael Kühnen έχει γίνει κομματική ιστορία στη διάρκεια της ζωής του. Και ακόμη και αν σήμερα ξεριζωνόταν από κοντά μας, το όνομά του θα παρέμενε αθάνατο όσο υπάρχουν εθνικοσοσιαλιστές στη Γερμανία, με άλλα λόγια: **όσο υπάρχει Γερμανία.**

Σχετικά με το βιβλίο:

**Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ** γράφτηκε ενώ βρισκόταν στη φυλακή και βγήκε λαθραία έξω παράνομα. Η πρώτη δημοσίευση επρόκειτο να γίνει στην **KRITIK VERLAG** του συντρόφου Thies Christophersen. Αλλά πριν συμβεί αυτό, παρενέβη η πολιτική αστυνομία. Το χειρόγραφο κατασχέθηκε και οι Thies Christophersen και Michael Kühnen κατηγορήθηκαν. Παρόλο που η ετυμηγορία

ανατράπηκε επειδή το βιβλίο δεν είχε τυπωθεί, αυτή ήταν η πρώτη φορά στη δυτικογερμανική δικαστική ιστορία που ένα δικαστήριο προσπάθησε να καταδικάσει άνδρες που δεν είχαν ακόμη τυπώσει ένα βιβλίο αλλά ήθελαν να το τυπώσουν και να το διανείμουν. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει πόσο εκρηκτική είναι η **ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ** για τους κυβερνώντες στη Δυτική Γερμανία.

Καταφέραμε να αποκτήσουμε ένα αντίγραφο του χειρόγραφου με περιπετειώδη μέσα. Φωτοαντίγραφα του χειρογράφου διανεμήθηκαν υπογείως για κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε τουλάχιστον ένα αντίγραφο του χειρογράφου να διατηρηθεί ακόμη και σε περίπτωση εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης. Η **ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ** είναι ένα θεμελιώδες έργο, μια θεωρία που είναι επίσης μια προοπτική. Εξηγεί όχι μόνο γιατί και πώς αγωνιζόμαστε, αλλά κυρίως με ποιον απώτερο στόχο. Είναι ένα πρόγραμμα, ένας ολοκληρωμένος οδηγός για το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί ο εθνικοσοσιαλισμός σε αυτή την εποχή και σε αυτή τη χώρα, ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες. Και ταυτόχρονα, αυτό το βιβλίο είναι μια κήρυξη πολέμου ενάντια τόσο στους κλασικούς όσο και στους νέους εχθρούς του κινήματος, μια ομολογία του επαναστατικού χαρακτήρα της ιδέας μας.

Αυτό που είναι καθοριστικό σε αυτό το βιβλίο δεν είναι μόνο η διορατικότητα που εκφράζει, η ενότητα της πεποίθησης. Δεν είναι λιγότερο σημαντικό το γεγονός ότι είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται εύκολα. Σε αντίθεση με τις μακροσκελείς εξηγήσεις των εθνικών γραφιάδων, ο Michael Kühnen μιλάει τη γλώσσα του λαού του και γράφει όπως μιλάει. Είναι ένα βιβλίο που μπορεί κανείς να καταλάβει ακόμη και χωρίς να έχει παρακολουθήσει πανεπιστήμιο ή γυμνάσιο. Είναι ένα βιβλίο που, αν είναι δυνατόν, κάθε μέλος του λαού πρέπει να γνωρίζει και, κυρίως, να προσέχει. Είναι ένα επαναστατικό βιβλίο και η διανομή του είναι ένα σημαντικό βήμα προς τον μεγάλο στόχο της εθνικής και σοσιαλιστικής επανάστασης, την ανανέωση του λαού και της ιδέας.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είμαι εθνικοσοσιαλιστής.

Είμαι μαχητής - όχι μεγάλος ρήτορας. Και σίγουρα όχι συγγραφέας.

Είμαι 23 ετών - όχι μια ηλικία για απομνημονεύματα ή πολιτικές φιλοσοφίες.

Βρίσκομαι υπό κράτηση γνώμης - μου λείπουν βιβλία και έγγραφα για να υποστηρίξω τις παρατηρήσεις μου.

Αυτό το γραπτό θα αποσιωπηθεί - οι απόψεις του αστικού κόσμου για τους

λεγόμενους "νεοναζί" είναι πολύ παγιωμένες. Ανεγκέφαλοι κακοποιοί, πολιτικοί ροκάδες, ψυχοπαθείς απόγονοι του κόμματος του θαλάμου αερίων, αυτό πρέπει να είμαστε στα μάτια των εχθρών μας, έτσι θέλουν να μας παρουσιάσουν στο λαό οι εναλλασσόμενες συναγωγές του συστημικού τύπου - από την Jüdische Allgemeine μέχρι την Arbeiterkampf, από τον Springer μέχρι την UZ και από την Vorwärts μέχρι την National-Zeitung. Το να αποδείξουμε ότι είμαστε διαφορετικοί είναι ένα από τα καθήκοντα αυτού του βιβλίου.

Γράφω αυτό το βιβλίο ως αγωνιστής, ως πρακτικός, ως ιδρυτής και ηγέτης ενός νέου μετώπου στο οποίο έχω κάτι να πω - όχι ως θεωρητικός ανεμιστήρας! Η γλώσσα μου δεν είναι χλωμός βερμπαλισμός, αλλά αιματηρή πίστη για την οποία είμαι φυλακισμένος. Δεν είμαι αμερόληπτος, δεν είμαι αντικειμενικός, και δεν θέλω να είμαι, γιατί διακυβεύεται το μέλλον αυτού του λαού, ενός λαού που είναι μια από τις μεγαλύτερες και γενναιότερες φυλές στην ιστορία του κόσμου και τώρα έχει πάει στα σκυλιά με τέτοιο τρόπο που σφίγγεται η καρδιά.

Αυτό το βιβλίο θέλει να κατηγορήσει και να καταδικάσει, να δώσει έκφραση και μορφή στο άγριο μίσος των νεαρών συντρόφων μου, αλλά και να σχεδιάσει μια νέα και καλύτερη Γερμανία, στην οποία οι Γερμανοί θα είναι και πάλι μεταξύ τους: ελεύθεροι, περήφανοι, ευτυχισμένοι και ενωμένοι στο **TETAPTO ΠΑΙΧΕΙΟ!**

Δεν υπάρχουν πολλά να πω για τον εαυτό μου. Γεννήθηκα στις 21 Ιουνίου 1955 στο Bonn-Beuel - δέκα χρόνια μετά την κατάρρευση του Μεγάλου Γερμανικού Ράιχ. Είμαι το μοναχοπαιδί μιας μεσοαστικής οικογένειας που είναι εντελώς τρομοκρατημένη από τις δραστηριότητες των απογόνων της. Ενδιαφέρομαι για την πολιτική από τα πρώτα νεανικά μου χρόνια και έχω περάσει μια αρκετά περιπετειώδη πολιτική περίοδο από την ηλικία των 14 ετών:

Υπήρξα υποστηρικτής του NPD, το οποίο, ωστόσο, ήταν από την αρχή πολύ μετριοπαθές για μένα, και έγινα ο πρώτος και ίσως ο μοναδικός εθνικοδημοκρατικός εκπρόσωπος των φοιτητών στη Βόννη. Ήμουν ένας μικρός ακτιβιστής της Aktion WIDERSTAND, τον χαιρετισμό της οποίας χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα. Για μια σύντομη ιστορική στιγμή, το W ήταν το σύμβολο ενότητας όλων των εθνικών δυνάμεων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Η αποτυχία της Aktion WIDERSTAND έγινε η δεύτερη τραγωδία του εθνικού κινήματος μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του NPD να υπερπηδήσει το φράγμα του 5%. Απέτυχε εξαιτίας του δειλού φιλισταϊσμού των λεγόμενων "εθνικών" αντιδραστικών και - όπως γνωρίζουμε σήμερα - εξαιτίας της προδοσίας των μασόνων και των σιωνιστών υπηρέτες που έχουν φωλιάσει στο εθνικό στρατόπεδο. Χωρίς ποτέ να αλλάξω τις πεποιθήσεις μου, εντάχθηκα την ίδια εποχή στην Ένωση Νέων για λόγους τακτικής, για να αποστασιοποιηθώ μετά από λίγες εβδομάδες, τρομοκρατημένος από τον αποκλειστικό καριερισμό των νεαρών του CDU που είχαν γεράσει σε

νεαρή ηλικία.

Μετά το 1973, το κίνημα φάνηκε να μπαίνει για πρώτη φορά στο εθνικό προσκήνιο. Μια ομάδα νέων πατριωτών έτοιμων για δράση - ίσως 400 στην αρχή - είχε εγκαταλείψει το αστικό NPD και ίδρυσε την Aktion NEUE RECHTE (ANR), η οποία επεκτάθηκε εκρηκτικά. Εδώ εμείς τα αγόρια συναντήσαμε για πρώτη φορά πραγματικούς εθνικοσοσιαλιστές, οι οποίοι δεν έκρυβαν τις πεποιθήσεις τους. Ήμουν ίσως ο πρώτος που μοίρασε φυλλάδια της ANR στην περιοχή μου, την περιοχή Rhein-Sieg. Αλλά η ταχεία ανάπτυξη του ANR αποδείχθηκε περισσότερο κατάρα παρά ευλογία. Εμφανίστηκαν αιρετικοί, οι διασπαστές σήκωσαν κεφάλι και το ANR διαλύθηκε!

Όλα κατέρρευσαν για μένα! Ήξερα τώρα τι να σκεφτώ για τους αστικοδημοκράτες και τους εθνικούς φιλισταίους. Μόλις 18 ετών, είχα ήδη περάσει από τέσσερις ομάδες:

Η JN, η οργάνωση νεολαίας του NPD, στη συνέχεια η Junge Union, η Aktion W και τέλος η Aktion NEUE RECHTE. Εκείνη την εποχή θεωρούσα τον εαυτό μου φασίστα, ήμουν φανατικός θαυμαστής του Μπενίτο Μουσολίνι, τον αγώνα του οποίου για την εξουσία αναβίωνα πάντα με καυτές καρδιές!

Αυτό που με χώριζε τότε από τον εθνικοσοσιαλισμό ήταν αυτό που χωρίζει όλους εκείνους που πιστεύουν στα προπαγανδιστικά ψέματα των νικητών:

Δεν καταλάβαινα τι είχαν οι εθνικοσοσιαλιστές εναντίον των Εβραίων. Διέπραξα ένα τελευταίο πολιτικό λάθος πριν αποσυρθώ για πρώτη φορά από την πολιτική σε ηλικία δεκαεννέα ετών και καταταγώ εθελοντικά στην Bundeswehr:

Ο πεπεισμένος φασίστας Michael Kühnen άρχισε να φλερτάρει με τον εθνικοσοσιαλιστικό κομμουνισμό του νέου (μαοϊκού) KPD από καθαρή αμηχανία! Ο χρόνος αυτός ήταν επίσης σύντομος, αλλά με δίδαξε να αναγνωρίζω ότι υπάρχουν και νέοι ιδεαλιστές που εργάζονται στην Αριστερά, οι περισσότεροι από τους οποίους θέλουν το καλύτερο. Έκτοτε, το μίσος μου είναι για το φιλελεύθερο-καπιταλιστικό σύστημα που στρέφει τα καλύτερα παιδιά αυτού του λαού εναντίον του άλλου για να σωθεί και για το εγκληματικό σύστημα του μπολσεβικισμού, αλλά όχι για τον απλό, παραπλανημένο μαχητή της πρώτης γραμμής με τον άλλο αριθμό θέσης στο πεδίο - αυτόν με το σφυρί και το δρεπάνι. Πόσο θα άρχιζε να τρέμει αυτό το διεφθαρμένο σύστημα αν, έστω και για μια στιγμή, τα πανίσχυρα επαναστατικά ρεύματα από δεξιά και αριστερά ενώνονταν και οι υπηρέτες κατοχής στη Βόννη, αυτά τα ανδρείκελα των ξένων συμφερόντων, σαρώνονταν στην άβυσσο!

Από 1.7. 1974 έως 1.9. 1977 ήμουν εθελοντής στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις,

με τελευταίο βαθμό τον υπολοχαγό. Στα διάφορα μαθήματα εκπαίδευσης έλαβα καλές αξιολογήσεις σχεδόν ανεξαιρέτως. Έμεινα μακριά από την πολιτική για σχεδόν δύο χρόνια, παρόλο που η ιδιοσυγκρασία μου απειλούσε μερικές φορές να με κυριεύσει. Μόνο με την ίδρυση της Aktionsgemeinschaft VIERTE PARTEI (AVP) είδα και πάλι μια πολιτική ευκαιρία και συμμετείχα από την αρχή στην οργάνωση αυτού του νέου δεξιού κόμματος, το οποίο είχε στη διάθεσή του έναν προϋπολογισμό εκατομμυρίων για τις εκλογές του 1976 για την Μπούντεσταγκ. Στο Αμβούργο η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή επειδή είχαμε μια "ασπρόμαυρη-κόκκινη" κρατική ένωση. Από την αρχή, υπήρχαν τουλάχιστον τέσσερις δεξιοί στην εκτελεστική επιτροπή του κρατιδίου του Αμβούργου της AVP, δύο από αυτούς εθνικοσοσιαλιστές! Ήμουν μέλος αυτού του διοικητικού συμβουλίου από την ίδρυσή του μέχρι την ενδεχόμενη αποτυχία της εκλογικής υποψηφιότητας, πρώτα ως αξιολογητής και τελικά ως αναπληρωτής πρόεδρος του κρατιδίου και καθορισμένος υποψήφιος για την Bundestag.

Αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της δέσμευσης γνώρισα τον Wolf-Dieter Eckart, έναν πτυχιούχο μηχανικό περίπου 35 ετών εκείνη την εποχή και αρχηγό των "Φίλων του NSDAP". Ο Eckart είναι "ο" εθνικοσοσιαλιστής πρωτοπόρος. Ήδη από το 1967/68 άρχισε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την ίδρυση της Ένωσης Γερμανών Εθνικοσοσιαλιστών (BDNS), η οποία απαγορεύτηκε το 1969. Αυτός ο άνθρωπος ενίσχυσε την πεποίθησή μου ότι βρισκόμουν στο σωστό δρόμο. Ενώ μέχρι τότε μπορούσα να πω: "Στα δεξιά μου είναι μόνο ο τοίχος", σήμερα ισχύει η φράση: "Εγώ είμαι ο τοίχος!".

Το Αμβούργο είναι προπύργιο των εθνικοσοσιαλιστών της νέας γενιάς. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, οι κρατικές αρχές προστασίας έχουν καταγράψει την ύπαρξη μιας "περιφερειακά σημαντικής ομάδας NS". Υπό μεταβαλλόμενη ηγεσία και με ολοένα νέα ονόματα, οι εθνικοσοσιαλιστές αναζητούσαν μια βιώσιμη, νόμιμη διέξοδο από το γκέτο της παλιάς αντιδραστικής δεξιάς. Πρώτα με το JN, στη συνέχεια στο Standarte 17. Juni και τελικά ως Freizeitverein Hansa, πρόδρομος του Aktionsfront Nationaler Sozialisten. Στο NSDAP/AO, Gau Hamburg, νέοι και παλιοί εθνικοσοσιαλιστές αγωνίζονται επίσης για την άρση της απαγόρευσης του NS από το 1971.

Έτσι, το έδαφος ήταν ευνοϊκό όταν στις 8 Μαΐου 1977, με την υποστήριξη δύο συντρόφων, οργάνωσα τη λέσχη αναψυχής Hansa για να δώσω στον εθνικοσοσιαλισμό στο Αμβούργο νέα ώθηση και νέα στρατηγική. Ο δρόμος από την ανωνυμία προς τον κόσμο άρχισε. Με ολοένα και νέες ιδέες, η κρατική ασφάλεια προκλήθηκε, ο Τύπος αναγκάστηκε να κάνει ρεπορτάζ και ο λαός έμαθε τελικά: **ΕΙΣΑΙ ΠΙΣΩ!**

Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι, γεμάτο συλλήψεις και έρευνες, απώλεια θέσεων

εργασίας και σπιτιών. Ο τρόμος αυξάνεται, το σύστημα αντεπιτίθεται. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 1978 συνελήφθην δεκαοκτώ φορές, την τελευταία φορά που τέθηκα υπό κράτηση. Και όμως δεν διέπραξα κανένα έγκλημα

:

Αγαπώ τον λαό μου, σέβομαι τον Αδόλφο Χίτλερ και λέω τη γνώμη μου - γι' αυτό περνάω από τις φυλακές των δημοκρατών!

Αλλά δεν θα πάω μόνος μου. Πίσω από εμένα και τους άλλους ηγέτες των εθνικών και σοσιαλιστικών μονάδων μάχης, υπάρχουν ήδη εκατοντάδες νέοι σύντροφοι που δεν διστάζουν να ρισκάρουν, που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν το μέλλον τους, τη νιότη τους, ακόμα και τη ζωή τους για το λαό τους, αν χρειαστεί! Πρώτα ήρθαν οι 18-20χρονοι, τώρα οι 14-16χρονοι παίρνουν ήδη τις σημαίες μας. Και κάθε μέρα γίνονται περισσότεροι. Σύντομα θα είναι χιλιάδες:

Οι παράγραφοι της σβάστικας και της εβραϊκής προστασίας θα πέσουν και το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα θα κρατήσει και πάλι τις τύχες του λαού μας στα χέρια του! Γι' αυτή τη μέρα ζούμε, γι' αυτή τη μέρα αγωνιζόμαστε, γι' αυτή τη μέρα πεθαίνουμε! Εμείς οι νέοι πατριώτες, ηγεσία και οπαδοί, δεν θέλουμε να είμαστε τίποτε άλλο από υπηρέτες ενός επερχόμενου NSDAP, το οποίο ήδη μάχεται υπόγειο και μια μέρα θα επέμβει ξανά στην ιστορία!





**NS KAMPFRUF**  
KAMPFSCHEFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUGEMEINSCHAFT

Number 126 Copyright 1979 26 April 2017 2306

**Der Kampf geht weiter !**

Seitang Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, er ist in der Weltbewegung. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarität und Massenarbeit, Vorkriegs- und Vorkriegslehre haben nicht am Ende, die Idee der politischen Idee unserer hoch geliebten Führer Adolf Hitler zu entwickeln.“

Alle Nationalsozialisten sind wieder aktiv. Die Völkern und Kampfbewegungen sind wieder in der Lage, um die Erhaltung unserer weißen Völkern. Die Bewegung ist jetzt wieder geworden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute noch viel größer als in der Vergangenheit.

Die verschiedenen Gruppen ist aber nicht, die Völkern - sie haben keine Hilfe und Unterstützung, Überlebens- und Kampfbewegungen.

„Ich“ „legal“ oder „illegal“, als ein Wahlkampf oder ein Brandanschlag, als ein Propagandakampagne, bewaffnet oder auf einem Schiffsfeld andere Art. Jeder Nationalsozialist ist ein Kämpfer!“

Hell Hitler!  
Gottfried Lenz



**TROTZ VERBOT NICHT TOT!**



**Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων**  
**www.nsdapao.org**

#1005 19.06.2022 (133)

**NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA**

**Εμπρόσθια αναφορά**  
**Συνέντευξη με τη Molly**  
**Τρίτο μέρος**

**NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.**

**Παραγγίλτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.**

Molly: Χίτλερ και ο Σπικρόν της Αντράποπύρας (www.proustingtheancient.com/truth.htm). Έχει φέρσει στις 21 σελίδες τώρα, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μέλητη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απόλυτο νικητήριο πληροφόρηση για ένα πρόγραμμα και βίαιος, αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Απομένει λίγο σαν να είναι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόντων. Ένα παρόντων που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) Copyright 1979 April 20, 2017 2326

**The Fight Goes On !**

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware citizens and social kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and neo-nazism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hell Hitler!  
Gottfried Lenz



**TROTZ VERBOT NICHT TOT!**

**Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!**

**Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες**  
**Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες**  
**Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες**



**BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!**  
**www.third-reich-books.com**



**NSDAP/AO**  
**Fight Back!**



**nsdapao.org**  
**Contact us to find out how YOU can help!**